

U3

Europas vackraste T-Banelinje drygt 100 år

Har man någon timme över under ett besök i Hamburg kan man fördriva tiden på tunnelbanelinje U3, "Barmbeker Ring", som går runt stadens centrum.

Den här historiska tunnelbanelinjen anses vara den vackraste i Europa. För 102 år sedan, i februari 1912, öppnades den första delsträckan och fyra månader senare var hela linjen färdig.

Linjen, som markeras med gul färg, är 20,6 kilometer lång och resan tar 38 minuter. Då har man gjort 26 stopp och nästan hela sträckan går över jord. Undantagen är mellan Schlump - Landungsbrücken och Rathaus - Uhlandstraße där den går i tunnel med nio stationer.

Resan går förbi parker, över kanaler, där den längsta bron mäter 65 meter. I centrum dyker den ner i underjorden för att passera fem stationer innan den dyker upp igen strax bakom Rådhuset. Där möts resenären av en av de mest kända turistattraktionerna i staden. På en stålkonstruktion med 38 pelare förbi de till bostäder och kontor restaurerade hamnmagasinen, hamnen och Landungsbrücken. Tåget rasslar därefter förbi den berömda marknaden i St Pauli och Reeperbahn innan det passerar Millern-torstadion.



Vid Landungsbrücken Foto: Hamburger Verkehrsverbund.

Köp ett dygnskort

Har man köpt ett dygnskort för 5,60 Euro kan man åka runt, runt hela dagen. Eller stiga av och på för att besöka några av stadens sevärdheter, exempelvis följande.

Från stationerna Hoheluftbrücke eller Eppendorfer Baum kan man besöka Isemarkt som ligger under en viadukt mellan de båda stationerna. Här säljer fler än 300 "knallar" livsmedel, exotisk frukt, färska grönsaker, färskt bakat bröd, ost och färgglada blommor på en 1 km lång sträcka.

Vid Landungsbrücken kan man ta en promenad längs kajen och beskåda Cap San Diego, ett snabbt fartyg för styckegodsfrakt som byggdes 1961/1962 och var i drift till slutet av 1981. Det hålls nu i stånd av 45 pensionerade, entusiastiska sjömän. Som museum är det öppet dagligen när det inte gör utflykter med upp till 500 passagerare.

Vid Landungsbrücken kan man också beundra ett tremastat fraktsegelfartyg "Rickmer Rickmers" med stålskrov som numera är museum- och minnesmärke.

Vid station Baumwall är det nära till Michel Hamburg, St Mikaelkyrkan, som är den mest kända kyrkan i centrala staden. Kyrkan stod klar år 1669. Det 132 meter höga kyrktornet besöks årligen av tusentals turister samt även övriga delar av kyrkan.

Vid station Rathaus kan det vara dags för ett besök i rådhuset.

Från rådhuset till Hauptbahnhof sträcker sig Mönckebergstraße som tillsammans med närliggande Spitalerstraße och Lilenstraße är Hamburgs största shoppinggata fylld med affärer och varuhus.

I närheten av Hauptbahnhof ligger bland annat Museum für Kunst und Gewerbe liksom Deichtorhallen.

Det senare består av två historiska byggnader som är ett av Europas största konstcentra för samtida konst och fotografi. Byggnaderna är uppförda 1911-1913 med öppna glas- och stålkonstruktioner.

Mitt emot stationen ligger Deutsche Schauspielhaus. Med 1 200 platser är den Tysklands största tyskspråkiga teater och uppförd på privat initiativ med början 1899.

Stiger man av vid Borgweg är det inte långt till stadsparken. I denna ligger Planetariet som byggdes 1915 som ett vattentorn och lockar varje år mer än 300 000 besökare. I den 70 meter höga byggnaden arrangeras konserter, shower och visas filmer. Från takterrassen har man en vacker utsikt över parken.

I närheten av station Sternschanze ligger den berömda Planten un Blomen. Det är en botanisk trädgård och park som började anläggas i samband med den internationella trädgårdsutställningen 1953.

Vid station Feldstraße ligger Hamburger Dom som tre gånger per år bjuder på det största tivolit i norra Tyskland. De lockar cirka tio miljoner besökare årligen. I utkanten av området står också ett minnesmärke från andra världskriget.

Det är en så kallad luftskydds-bunker som på taket hade fyra luftvärnspjäser. Tornet är 75x75 m och 39 meter högt med 3,5 Meter tjocka väggar. Här skulle finnas plats för 18 000 människor som kunde söka skydd under de våldsamma luftangreppen på sommaren 1943, men tog emot betydligt fler.

I närheten ligger Millerntorstadion som är fotbollsklubben FC St Paulis hemmaarena.



Rådhuset



Luftskyddstorn från andra världskriget.



Gamla lagerhus förvandlade till kontor och bostäder.



St Mikael'skyrkan